

maart 2023

## Nieuwsbrief Te HOi en te gras



### **Nieuwjaarsbijeenkomst**

De nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari j.l. was goed bezocht en gezellig. Ongeveer 70 mensen zijn er op afgekomen.

### **Lucky Duckrace**

Tijdens de nieuwjaarsborrel zijn de nog overgebleven loten voor de Lucky Duckrace ( een initiatief van de Lionsclub Son en Breugel) verkocht. We hebben inmiddels extra loten besteld, dus u kunt nog altijd meedoen. Loten zijn verkrijgbaar bij de beheerders. 50% van de opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan het HOi-Huis.

### **Jaarvergadering**

Op 20 januari werd, voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel, een jaarvergadering gehouden. In totaal waren 27 personen daarbij aanwezig. Na een toelichting op de gebeurtenissen in 2022 en een verslag van de financiële situatie van onze stichting in 2022 werd vooruitgeblikt op 2023.

Het HOi-Huis is juridisch een *Stichting*. Een Stichting heeft een Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur handelt volgens de Statuten zoals die notarieel zijn "verleden" bij de oprichting van de Stichting. Als een bestuurslid vertrekt, dan zoekt het bestuur zelf een opvolger etc. Men kan zich aansluiten bij een Stichting, maar een stichting kent geen leden zoals een vereniging. Een andere juridische vorm is die van een vereniging zoals bijvoorbeeld SBC. Het bestuur van een stichting heeft formeel niet de verplichting om verantwoording af te leggen aan degenen die zich hebben aangesloten bij de Stichting. Een Stichting legt verantwoording af via de Kamer van Koophandel in een Jaarrapportage. De jaarrapportage is ter inzage opgenomen op de website ([www.hoihuis.nl](http://www.hoihuis.nl)); daar vindt men ook de bestuurssamenstelling en telefoonnummers.

Maar..... zo gaan we natuurlijk in het HOi-Huis liever niet met elkaar om. Een jaar of tien geleden heeft het toenmalige Stichtingsbestuur daarom een bijeenkomst belegd waar iedere ingeschrevene welkom was en waar men een indruk gaf van de financiën, van belangrijke ontwikkelingen in het (recente) verleden) en vooral: samen naar de toekomst van het HOi-

Huis kijken. Voor het eerst sinds Corona kon een Nieuwjaarsborrel worden gepland en het huidige bestuur heeft het initiatief genomen om -voorafgaand aan die borrel – opnieuw een bijeenkomst te organiseren om in gesprek te gaan met HOi-mensen en een blik te geven in de financiën en ontwikkelingen. Goeie zaak!

Ik kan helaas niet zeggen dat het storm liep om het Stichtingsbestuur te aanhoren, te voeden met ideeën en om de financiële situatie tot zich te nemen. Maar het was toch best een geanimeerde bijeenkomst. Voorzitter Eef van Turnhout en penningmeester Jan Willem van der Wiel maakten duidelijk hoe de COVIDjaren de financiële positie hebben bemoeilijkt. En benadrukten dat aardig wat kostenbesparingen (en niet alleen op het gebied van energie!) konden worden doorgevoerd. Met grote medewerking van met name de beheerders. Gelukkig is de aanzienlijk afname van HOi-leden -laten we ze toch maar zo noemen- al goeddeels opgevangen door nieuwe aanmeldingen na de Open Dag. Maar zeker ook door initiatieven voor enkele nieuwe clubs zoals crea-schilderen, genealogie en een derde kookclub.

Een gegeven is dat van de ca 300 leden er "slechts" een slordige 100 echt actief zijn; dat beperkt de mogelijkheden om via contributieverhogingen de jaarbegroting in evenwicht te houden. De penningmeester maakte duidelijk dat dit voor hem een onwrikbaar uitgangspunt is. De prijs van de koffie was natuurlijk ook een heerlijk punt van discussie, niet zozeer vanwege de toegepaste beperkte verhoging.

Discussiepunt is ook in hoeverre clubs financieel "neutraal" moeten opereren: denk aan de grote invloed van "energie" op veel-gebruikers zoals de boetseerclub.

De sfeer was eigenlijk heel goed en de borrel(s) na afloop was verdiend. Opmerkelijk dat nogal wat personen het tweede deel van deze bijeenkomst op 20 januari van aanzienlijk meer belang hebben geacht dan het eerste. Dat kan trouwens evengoed worden vertaald in een (terecht) erg groot vertrouwen in het Stichtingsbestuur! Een applaus voor het vele belangeloze werk van bestuur en beheerders was "van harte"!

### **Nieuwjaarsbijeenkomst Erfgoedvereniging**

Op 13 januari jl. heeft de Erfgoedvereniging ook haar nieuwjaarsreceptie gehouden in het HOi-Huis. Op verzoek heeft onze voorzitter tijdens die bijeenkomst de geschiedenis van het HOi-Huis verteld. Dit verhaal zal ook in de eerstvolgende uitgaven van Heem worden gepubliceerd.



Vrijdag 13 januari waren een kleine 30 leden van de Ergoedvereniging S&B, voorheen de Heemkundekring, aanwezig in het HOi-Huis voor hun Nieuwjaarsbijeenkomst. Voor velen was het een eerste kennismaking met HOi. Dus vroeg hun voorzitter, Sjef den Uijl, aan onze voorzitter Eef om een overzicht te presenteren van de geschiedenis van het HOi-Huis. Door gesprekjes met

oudgedienden, door de boekjes HOi-Nieuws van de afgelopen jaren door te bladeren en door Toon en Maria Lavrijssen aan te horen had Eef een keurig overzicht van het wel (en het wee) geproduceerd. En met verve gebracht voor het zeer aandachtig gehoor. Onnodig te zeggen dat te bijeenkomst door o.a. Ans gezellig en lekker werd veraangenaamd met koffie, cake en charme. Jammer dat het projectiescherm het liet afweten toen Peter Meijer een fotopresentatie wilde tonen. Die heeft de Erfgoedvereniging nog te goed, zullen we maar zeggen, want het openstellen van het HOi-Huis voor dit soort gelegenheden is een schot in de roos. En..... heel goed voor onze naamsbekendheid.

## De TEXTIELclub

Ik was stomverbaasd! Twee van de (vele) dames van de Textielclub trekken aan een grote, zwaar genuanceerde, groene sjaal.



Die is gemaakt door Henny. Ze is begonnen met een veel groter stuk "etamine l'aine". Dat is een eigenlijk kleurloze ("ecru") wollen doek met allemaal open gekruiste draadjes. Die heeft ze gekleurd met zijdeverf en daarna wordt die belegd met een hele hoop wol- zijdevezels in verschillende kleur(tinten). En dan begint het echte werk, want

die vezels moeten vast in de wollen doek worden gewreven. Daartoe wordt die goed ingezepte doek op noppenfolie gelegd en dan maar wrijven, wrijven en nog eens wrijven. Dat heet : VILTEN. De doek krimpt flink en je moet ervoor zorgen dat de lengte- breedte wordt zoals bedoeld. Potverdorie, wat heeft Henny aldus een schitterende sjaal gemaakt. Ze doet het al jaren en het enthousiasme straalt er van af.



En Henny staat bepaald niet alleen: alle dames stralen uit dat ze zich in hun nopjes



voelen in de Textielclub van Nelleke Merckx.

Die club is wellicht de oudste club in HOI, want al gestart in september 2006, een paar maanden na de opening van het HOI-Huis. Nelleke startte die samen met Hertha Schob, die helaas in een verpleeghuis verblijft maar nog altijd betrokken is! Textiel is altijd de hobby van Nelleke geweest. Thuis heeft ze misschien wel honderden modehoedjes gemaakt van allerlei materialen. Ze had exposities met haar (bruids)hoedjes, bv in de Sonnerie. De verzameling bij haar thuis is nog altijd indrukwekkend.

Bij de Textielclub in het HOI-Huis wordt veel gemaakt van het -op bovengenoemde manier- zelfgemaakte vilt. In alle kleuren en versierd of gemengd met van alles. Iedere woensdag zijn tussen de tien en 20 dames actief, sommige in de voormiddag, andere in de namiddag en de meest fanatieke de hele dag. In de loop der jaren zijn er dames gestopt en door anderen vervangen. Het mantra is: eenieder is vrij om te komen, te bepalen wat men maakt, maar ook wat men wil doen: breien, haken, naaien, knopen etc.



Men helpt elkaar waar dat gewent is. Wie in de club blijft, die "past" er in.

Dat het meer is dan los zand blijkt uit het feit dat men soms samen op excursie gaat, maar ook dan geldt: vrijheid, blijheid. Bijvoorbeeld naar het Textielmuseum in Tilburg, naar kimono's of naar het werkpaleis van Maxima met de

geborduurde gordijnen.

Heel belangrijk vindt Nelleke de *gezamenlijke projecten*.

Er wordt een thema vastgesteld en ieder (die dat wil) maakt op eigen wijze een werkstuk dat onderdeel is in het gezamenlijke project. Er hangt een

Voorbeeld aan de kast: *de poster*.



Zo'n 12 dames werken nu aan het project:  
*Wandkleed*  
Hanneke droomt nog over een "Klapper" die bij de club blijft.  
Daarin zijn dan lapjes van de verschillende technieken verzameld. De Textielclub is ook altijd actief bij Open Dagen en zo en is springlevend.

Het zit wel snor met de Textielclub;  
kijk maar eens rechts naar deze foto van de samen-dinerenden.

Opgetekend door Ad van den Hurk

### **Stageplaats**

We hebben een aanvraag gedaan bij Fontys Hogescholen voor één of meer stageplaatsen.

Stagevragen zijn:



- wat organiseren andere dorpswerkplaatsen en hoe is daarvoor de belangstelling
- Als daar activiteiten bij zijn die elders wel lopen en bij ons niet, waar zou dat aan kunnen liggen
- Hoe worden de andere dorpswerkplaatsen financieel ondersteund en wat is daar de contributie;
- Hoe is onze pr. Is onze website nog actueel en maken we genoeg gebruik van

andere media, zoals de Mooi Son en Breugelkrant.

### **Winkeltje**

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat er sinds een week of 6 een tafel in de koffieruimte staat met een aantal geprijsde spullen daarop. Dit is de eerste aanzet om te komen tot een echt winkeltje waarin de werken van onze deelnemers kunnen worden verkocht. De winkel krijgt nog extra planken, zodat de te verkopen spullen beter kunnen worden tentoongesteld en er komt nog een vitrinekast bij te staan. Iedere activiteitengroep kan in deze winkel ruimte krijgen om de eigen spulletjes tentoon te stellen en deze eventueel ten gunste van het HOi-huis te verkopen. In de winkel komen dus alleen de door de diverse groepen gemaakte spulletjes te liggen. Ook zal zichtbaar worden gemaakt welke spullen door welke groepen zijn aangeboden als visitekaartje voor de betreffende activiteitengroepen.

Wij hopen hiermee aan andere mensen beter duidelijk te maken wat we allemaal doen en tot welke resultaten de groepsactiviteiten kunnen leiden. Één zichtbaar product zegt meer dan 1.000 woorden.

### **Nieuwe activiteit vanuit het HOI-Huis, initiatief van Peter Meijer. Stamboom onderzoek**

Bij genealogie gaat de onderzoeker na "wie zijn voorouders zijn". Waren het hardwerkende gewone mensen, waren ze (een beetje) van adel? Zaten er misschien veroordeelden bij? Hierbij is het de sport om zo ver als mogelijk is terug te gaan in de tijd. Het is voor stamboomonderzoekers buitengewoon boeiend; eenmaal ermee begonnen betekent steeds maar doorgaan. Gelukkig is anno 2020 het merendeel van de lokale, provinciale, landelijke en kerkelijke archieven gedigitaliseerd. Dus nauwelijks meer met de auto naar Den Bosch of Den Haag, want via internet kun je -meestal- een heel eind komen. Je begint met een inventarisatie van jezelf en je directe omgeving. Dit doe je m.b.v. een van de beschikbare software programma's waarin "lijntjes" goeddeels getrokken zijn.

Maar soms ga je op onderzoek rechtstreeks via internet. Daarbij verzamel je foto's en documenten zoals bijvoorbeeld geboortebewijzen, bidprentjes, overlijdens advertenties etc. Ben je aangeland vóór 1814 dan zul je waarschijnlijk de diverse archieven van de burgerlijke stand en/of van "kerk" moeten raadplegen. Door alles heen kan het zijn dat de regels van "privacy" je parten kunnen spelen. Wat ik zelf erg leuk vind is om -naast de familierelaties- ook bijzonderheden te verzamelen van familieleden; of ze bijvoorbeeld veroordeeld zijn en in de gevangenis hebben gezeten; of ze het zwarte schaap van de familie waren of juist de goedzak; of ze actief een belangrijke rol hebben gespeeld in de (gemeente-)politiek, 2e -Kamerlid zijn geweest of bisschop geworden en dergelijke.

De hobbygroep "Stamboek onderzoek in het HOi-Huis is net gestart. Er zijn leden die al ver in hun familiegeschiedenis zijn gedoken, maar er zijn ook belangstellende leden die hier nu pas beginnen. De een weet (veel) meer dan de ander, maar de bedoeling is dat we elkaar zoveel mogelijk steunen bij dit proces. Stamboomonderzoek is vooral een persoonlijke, eigen activiteit. Daarom komen we (vooralsnog) 1x in de 2 weken op vrijdagochtend om 10 uur in het HOi-Huis bij elkaar. Wil men meer weten, bel me dan op 06-57 74 72 80. Je bent van harte welkom! Hoe loopt het nu?

Afgelopen vrijdag 10 februari ging ik langs bij hun bijeenkomst. Er waren 5 leden aanwezig en drie leden van onze Erfgoedvereniging (voorheen de Heemkundekring) waren te gast om duidelijk te maken welke ondersteuning zij aan deze club en clubleden zouden kunnen bieden. Henk Hutten beschreef enthousiast de vele werkgebieden van hen. Hij gaf een prima indruk van de waaiert aan archieven waar informatie over "stambomen" beschikbaar is, momenteel grotendeels ook digitaal. Ook wees hij op "andere bronnen" die men kan gebruiken, zoals bidprentjes of het geheugen van plaatselijke oudere personen. Interessant was zeker de uiteenzetting over afwijkingen in de naamstelling; zo wordt "van Kemenade" bij overschrijden van de Limburgse grens onmiddellijk "van Kimmenade". En Sint-Oedenrode zou historisch Sint-Odenrode (al dan niet met twee o's) moeten heten. In het Oude Raadhuis op de Markt is ieder van harte welkom op maandag van 10-16uur en op donderdagmiddag (vooral voor foto's). Men helpt je graag op weg, maar .....het feitelijke onderzoek moet je zelf doen! Wat jammer dat ik door de interessante verhalen helemaal vergat een aardige foto te maken van deze sessie. Nu kan ik die later niet opzoeken in een archief... opgetekend door Ad van den Hurk

### **E-mailadressen**

Het gebeurt nog al eens dat berichten van het HOi-Huis niet goed aankomen. Controleer daarom uw adres en geef wijzigingen door. Bij de beheerders ligt een lijst met e-mailadressen. Geef wijzigingen ook altijd door aan onze secretaris Vera, [veravanhonk@gmail.com](mailto:veravanhonk@gmail.com)

## **Technisch beheerder**

Er is nog ruimte voor een technisch beheerder voor een halve dag per week. Als u interesse heeft: meld u zich dan bij een van de beheerders!

## **Boekbinden**

Hugo Cooijmans van de klokkenclub heeft veel materialen om boeken te binden nagelaten. Zijn vrouw heeft deze afgegeven bij de Erfgoedvereniging, waar Hugo jarenlang de uitgaven van het blad Heem voor inbond.

De Erfgoedvereniging heeft ons gevraagd of er bij het HOi-Huis mensen zijn die zich willen verdiepen in boekbinden of die dit al als hobby hebben. In dat geval mogen wij de materialen van Hugo gebruiken. Dus, als u interesse heeft, meld u dit dan bij een van de beheerders of bij de secretaris van onze stichting Vera van Honk([info@hoihuis.nl](mailto:info@hoihuis.nl))

Zo weer een lange nieuwsbrief met veel wetenswaardigheden over uw HOi-Huis

Groet van de redactie: Ad van den Hurk, Eef van Turnhout en Vera van Honk